

Er was eens een haas  
Zijn pootjes waren erg koud van de sneeuw  
Maar gelukkig vond hij een fiets  
Dus haastje-repje erop en een ritje er mee  
En reed door de sneeuw, huppelekee!



Er was eens een beer  
Die zich erg verveelde  
Op een dagje kwam zijn vriend langs op de fiets,  
En dat vond de beer erg spannend  
Dus nu fietst de beer overal naartoe!



Er was eens een eland  
Die op zijn hoofd stond voor een traktatie  
Maar hij begon zich duizelig te voelen  
En echt zonder geluk  
Dus nam toch liever een fiets en ging naar het bos om te eten!



Er was eens een rendier  
Hij hielp de Kerstman elke dag  
Maar het werd zo koud  
Dat zijn neus eraf viel  
Dus binde hij het met tape weer vast!

